

Redaktörer: Barbro Hurtig och Carl-Gustaf Wikstrand Tel: 0522-992 25, Fax: 0522-196 34 familjenytt@bohuslaningen.se
 Familjeannonser: privatmarknad@bohuslaningen.se Tel: 0522-993 00

dagens namn: Sigrid Siri

Sigrid är ett fornmordiskt namn som återfinns på runstenar i Sverige, vilket vittnar om dess ålder. Namnet är sammansatt av ord som betyder seger och skön och kan därför betyda den vackra segerinnan. Siri har fornmordiskt ursprung och är en förkortning av Sigrid.

i dag

För 10 år sedan, 1999, beslutade Sveriges regering att köpa nio svenska Jas Grippenplan. Samtidigt tecknade sydafrikanska en option om ytterligare 19 plan.

För 30 år sedan, 1979, råkade slaktmästaren Ingemar Stenmark ut för en hjärnsjukdom och blev medvetlös en kvart, sedan han fallit och slagit huvudet under en störtloppsåkning i de italienska Alperna. Stenmark fick vila upp sig några veckor innan han återupptog sitt vanliga träningsprogram. Men någon mer störtloppsåkning blev det inte.



citater:

Man kan ta examen i snart sagt allt – utom i sunt förnuft.”

Carl Kempe



Anna-Lisa Finn med vackra blommor hon fått som tack för åtta somrar med Good old days.

Foto: Terje W Fredh

Sången har präglat hennes liv

Tre trallande jantor sjöng varje dag under skoldagen på Väjern.

Tiden var tidigt 30-tal. En av de tre skoltöserna som sjöng hette Anna-Lisa Finn.

När skolan var slut för dagen sjöng de hela vägen hem. Hela livet har kretsats kring sång för henne.

Väjern var en härlig plats att växa upp på som barn. Pappan var målare och på fritiden dragspelare som spelade på fester. Mamman serverade på kalas. Hela Väjern var som en stor familj. Anna-Lisa kunde dansa, stappa och jodla och fick som ung chansen att åka på en riksomfattande turné med ett sällskap men mamman sade nej. Inte vågade hon släppa iväg sin flicka på sådana tokigheter. Det var bäst att vara kvar hemma på Väjern.

Spelade med pappa

Hon minns att hon en gång låg i pappans dragspelslåda medan han satt på en stol och spelade. Första gången Anna-Lisa sjöng offentligt var hon tio år gammal. Sotekanalerna skulle invigas och pappan fick uppdraget att spela för ett antal anställda vid kanal-

bygget. Detta skedde i en barack. – Pappa spelade och jag sjöng, men jag minns inte vad, säger Anna-Lisa.

Hennes arbetsliv började tidigt. Som 14-åring försökte hon få jobb på de två stora konserverfabrikerna, men det blev inget jobb då hon var för ung.

På Sannes konserverfabrik blev det jobb med packning. Så småningom kom Anna-Lisa att arbeta både för Fiskebröderna och Abba.

– Det var packningsjobb för jag har aldrig skurit sill, säger hon.

När Abba expanderade i Kungshamn blev Anna-Lisa kokerska i den personalmatsal som fanns på Abbagården.

Alltid strävsam

Anna-Lisa har haft många jobb. En tid var hon väktare för Securitas vid Scanraff, i flera år körde hon ut tidningar på Hovenäset, hon har städad och drivit egen butik med maken Ragnar.

Detta skedde på Hovenäset i en tid då det började bli kärt för små livsmedelsbutiker. Paret Finn övertog den butik som Allan Eriksson en gång startade, den låg i samma hus där Anna-Lisa bor i dag.

– Affärstiden var rolig för vi fick kontakt med många som gästade Hovenäset på sommaren.

Paret Finn reste då och då och hälsade på sina vänner från sommaren.

– Jag har aldrig skurit något guld men alltid varit strävsam, säger Anna-Lisa vars glada humör gjort att hon klarat livets motvindar.

Sången bär oss framåt

Anna-Lisa har alltid sjungit och kommer troligen att sjunga in till slut. Innan Good old days blev en institution i Evja startade Göteborgsregissören Sonny Johnson en sommarrevy. Sonny var känd i trakten från sina år med Stenhuggarteatern. Han vidtalade Anna-Lisa Finn, då 76 år, att vara med. Hon fick sjunga de gamla goda visorna och det blev dunder-succé.

När sedan Ulf Zell startade Good old days blev Anna-Lisa sällskapets äldsta artist. Med glamour och färgsprakande kläder kom Anna-Lisa i åtta somrar att glädja besökarna.

– I sommar kunde jag på grund av hjärtflimmer inte ställa upp, säger hon men jag kommer tillbaka nästa sommar. Jag börjar glömma en del texter men det finns ju fuskklappar.

Zell och alla de andra i Good old days är ett underbart gäng, säger hon. Olika åldrar kan samarbeta utan att det gnisslar. Jag beundrar gänget för att det är efter år kan

bjuda på underhållning som många tycker om.

– Det skall inte vara något märkvärdigt, tycker hon, det räcker att vara naturlig och de flesta tycker ju om en ren naturprodukt.

Flärdfull och pratglad

Anna-Lisas goda humör och en käft som är snabbare än vad hjärnan tänker är något av ett signum. Ibland är det en fördel och ibland en nackdel.

En gång i ungdomen slog hon käft med en stor konserverfabrik i Kungshamn. Anna-Lisa hävdade att sillskärerskorna på Abbas fabrik i Grebbestad tjänade mer än de som jobbade hos Sjöman i Kungshamn. Denne hävdade att flickorna i hans fabrik tjänade mer.

– Men så jobbar de också en del av middagsrasten, blev Anna-Lisas svar.

Pärlor, paljetter, passande örhängan, färgstarka kläder för sin ålder och en gnistrande diamanter i en av överkäkens tänder skapar hennes profil.

Allt kan återskapas

Det är gott om kläder och visböcker hemma hos Anna-Lisa.

– Kläder kastar jag aldrig, allt går att ta tillvara och återskapa, säger hon. Livet blir inte roligare än man

gör det själv, är en stående kommentar hos Anna-Lisa. Livet är en krokig seglats och det finns elaka grynnor här och där. Anna-Lisa har stött på flera, men tack vare sitt goda humör har hon kämpat sig igenom.

När jag lämnar Anna-Lisa sitter hon på altanen och tittar på en buktad vackra blommor.

– Ulf Zell var här och lämnade blommorna. Nu hoppas jag att hälsan och minnet skall stå mej bi så jag kan stå på scenen nästa sommar

Terje W Fredh
0522-992 25

JUBILAREN

Anna Lisa Finn

Uppväxt: Väjern.

Flicknamn: Görfling.

Bor: Hovenäset.

Familj: Barn med familj.

Arbete: Har gjort allt möjligt.

Började: Som ung på Sannes konserverfabrik.

Företagare: Hade livsmedelsbutik tillsammans med maken.

Fritiden: Känd från Good old days i Evja

Tycker om: Gamla fina visor.

Favoritartist: Alice Babs.

Aktuell: Fyller 85 år den 16 september

Uppvakning: Ingen